

Reizen volgens Jef Lambrechts

Achter onze tuin was een talud, waarop treinsporen lagen. Achter dit talud strekten zich de velden uit. Er was niets te zien behalve de horizon. Het verlangen naar wat er achter die horizon lag, zat er van kindsbeen in. Het is een verlangen naar het fysieke reizen, maar ook een verlangen om te weten, om het onbekende te benaderen en te betasten. Begrijpen en doorgronden: dat is voor mij reizen